

Kære Forældre

Jeg sidder med et smil på læben når jeg nu skal til at skrive en årsberetning om Labyrinten. Først vil jeg endnu engang sige en stor tak til jer forældre, for at I har støttet op om de projekter, forældre arrangementer mm. vi har haft. Ud over det, må jeg give alle medarbejderne et stort klap på skulderen for deres overskud og engagement i hverdagen. Uden dem havde vi ikke opnået alle de ting vi har i løbet af året. Og det er ikke så lidt endda 😊

I løbet af SFO-året har vi fået afviklet mange spændende og forskellige aktiviteter, arrangementer og faste traditioner i en travl og til tider lidt hektisk hverdag.

Vi tror stadig på, at børnenes frie leg skal være hovedtemaet for børnenes frie tid, dog med det formål at påvirke barnets alsidige udvikling i sfo'en. Mange af vores aktiviteter, pædagogik, planlægning af året, arrangementer mm. er tænkt ind i de 6 pejlemærker vi som institution skal arbejde med i en eller anden udtrækning, for at sikre den pædagogiske kvalitet.

Vores mange traditioner, og aktiviteter har båret meget præg af det kunstneriske i år, herunder har vi bl.a. arbejdet med billedkunstværksteder som Heerup og Matisse, dramaværksted hvor der var fokus på kroppen og dens mange facetter. Vi har også været lidt aktive i år, dog ikke på helt samme niveau som de forrige år 😊 Men der er blevet afholdt de årlige turneringer som bordfodbold og bordtennis, og i stedet for løbeklubben, valgte vi i år at gå ned i tempo og mærke efter i vores kroppe og vores sind med et par uger med børneyoga og mindfulness.

På stedet finder vi det meget vigtigt at hvert barn bliver hørt, set og anerkendt, hvilket er det vi bl.a. bruger børnemøder på. Der bliver talt om hvilken indflydelse de kan have på hverdagen, herunder aktiviteter, hvad der skal serveres til spis, nyt legetøj mm.

Børnemøderne bliver også brugt på at drøfte forskellige ting, hvor børnene har haft mulighed for at bringe forskellige emner og problemstillinger op. Alle får mulighed for at ytre sig, og sammen med børnene prøver vi at finde løsninger på eventuelle problemstillinger. Vi har dog i år afholdt flere adskilte møder, som drenge og pigemøder på de forskellige klassetrin.

I forbindelse med konflikter, så hjælper vi børnene med at løse dem med hinanden, når de ikke selv kan. Vi forsøger at være mæglere mellem børnene, lærer dem at lytte til hinanden, at forstå deres forskellige begrundelser for konflikten og sørger for, at ingen går ud af konflikten som tabere, men med en forhåbentlig større forståelse af konflikten og hinanden.

Alle aktiviteter og værksteder har hele året været ugentlige tilbud til alle, der havde lyst til at være med. Vi er dog opmærksomme på børn, som aldrig melder sig til noget. Derfor prøvede vi med et nyt og populært værksted; drageværkstedet. Det var fedt at se børnene på tværs af køn og årgange kunne forenes om en aktivitet, som de fleste havde samme forudsætninger for at lykkes med ved. ex at bygge dragen og få den op i luften.

Ud over vores tilbud i dagligdagen, har hverdagen også båret præg af vores traditionelle værksteder.

Hele november var der juleværksteder, hvor børnene havde mulighed for at lave en masse julegaver, derefter kørte vi fastelavnsværksted, og til sidste havde vi fokus på påsketraditionerne og hvad der her hører til ☺

Jeg vil gerne fremhæve 4 større aktiviteter, som der vil blive sat fokus på næste år.

Det ene er mindfulness/yoga; vi så en ro og en glæde hos børnene ved at få et frirum i løbet af dagen, hvor det kun gjaldt om at mærke sig selv og have fokus på at finde ro i kroppen og sindet.

Det andet er musikken, efter vores jubilæum fandt vi ud af hvor mange musikalske talenter der var at spore, så det vil vi klart have meget mere fokus på efter sommerferien.

Den tredje ting er rollespil, men i en brætspil lignende udgave. Super populært hos især drengene.

Og sidst men ikke mindst, symaskine kørekortet. På trods af det kun er 3 klasserne der har glæde af det, er det en aktivitet vi finder vigtig, og som de kan bruge i skoleverdenen på længere sigt i faget håndværk og design.

Vi glæder os til at se mange af jer til sommerfesten ☺

Afslutningsvis ønskes I alle en god og solrig sommer, og vi ser meget frem til skoleåret 2018/2019.

Mange Sommerhilsner

Desire